

DE NOOD® STADSWANDELING

» BAARN

www.DENOOD.nl

1 KASTEEL GROENEVELD

Een goede start is te beginnen bij het prachtige Kasteel Groeneveld te Baarn. Dit achttiende-eeuwse landhuis en uigestrekte landgoed is opengesteld voor publiek (tijdens openingstijden), heeft ruime parkeergelegenheid en is zeer zeker een bezoek waard.

In het begin van de achttiende eeuw liet de Fransman Mamuchet in de bossen van Baarn het buitenverblijf 'Groeneveld' bouwen, met naast het hoofdgebouw een koetshuis, orangerie en boerderij, omringd door een Franse parktuin. Ongeveer dertig jaar later liet Pieter Cornelis Hasselaer, Indiëvaarder en burgemeester van Amsterdam, zijleuningen aanbouwen en moestuinen aanleggen. Eind 18e eeuw werd de tuin herschapen in een Engels landschapspark. Door het imposante uiterlijk kreeg het zomerverblijf de naam 'Kasteel Groeneveld'.

De entree en het buitenterrein van Kasteel Groeneveld wordt verlicht door het model 'Alkmaar', van binnen en van buiten zwart gelakt en voorzien van 24 krts vergulde, messing ornamenten op de bovenkap. Op het terrein zelf staat de armatuur op een gietijzeren 'Haagse Mast' en bij de entree op een gietijzeren muurarm 'Exton'. Het model Alkmaar is zeskantig vormgegeven en oorspronkelijk gemaakt voor en vernoemd naar de historische stad Alkmaar. De traditionele snuiver - ook wel schoorsteen genoemd - op de bovenkap vormt een mooi geheel met de uit brons gegoten bovenknop in de vorm van een dennenappel.

U vervolgt uw reis naar het Station in Baarn waar ruime parkeergelegenheid is en waarvandaan u de verdere wandelentocht kunt inzetten.

2 VILLA EUXINA || PRINS BERNHARDLAAN 2

Deze grote eclectische Villa met chalet-achtige ornamenten dateert uit 1885 en kent een rijke geschiedenis aan bewoners. Zo is na de Tweede Wereldoorlog de villa zelfs een tijd in gebruik geweest als een particuliere school voor rijke meisjes.

Afgelopen jaren is de villa in vrijwel oorspronkelijke staat teruggebracht en zijn delen van de (lelijke) uitbreidingen en verbouwingen verwijderd onder de regie van een architect en is alle niet originele hout vervangen in zijn oorspronkelijke staat met de detaillering uit 1885. Aan de voorgevel hangen prachtige koperen armaturen van het model 'Den Haag Midi', geheel zwart gelakt met zijstijlen en biezen in bladgoud gezet. Rechts bij de entree staat op een mast het model 'Alkmaar', ook geheel zwart gelakt en versierd met vergulde ornamenten op de bovenkap.

U wandelt terug naar het station en neemt links van het Amaliapark de Amaliaaan, de Nieuw Baarnstraat en tenslotte rechtsaf de Turfstraat in. Links vindt u de entree van de Perahof.

3 PERAHOF

Op deze pittoreske buitenplaats, gebouwd in de voormalige parktuin van de ernaast gelegen Villa Pera, ziet u nieuwe, in klassieke Engelse stijl opgetrokken schakelvilla's. Duurzaamheid en kwaliteit stonden tijdens het bouwen van deze villa's hoog in het vaandel. Maar ook aan de esthetische kant van het wonen werd veel waarde gehecht. Zo werd er gekozen voor heel aparte straatverlichting. Geen lantaarnpalen zoals te doen gebruikelijk, maar lantaarns aangebracht aan de voorgevels van de villa's. Er is gekozen voor het model 'Dreischor', hangende in een handgesmede draagarm. Deze ambachtelijk vervaardigde, koperen buitenverlichting verfraait elk van de onderscheiden type villa's en is een verrijking voor de Perahof en haar bewoners als geheel. Op de hoek bij nummer 14 is een gietijzeren 'Haagse Mast' geplaatst met daarop een model 'Leidse Kap' versierd met 24 karaats vergulde boven- en onderknoppen.

Vanaf het Perahof gaat u rechtsaf de Turfstraat weer in. Als u aan het einde van deze straat rechts gaat staat u in de Nieuw Baarnstraat. Na ongeveer 100 meter vindt u aan uw rechterzijde de volgende locatie: Nieuw Baarnstraat 31.

4 NIEUW BAARNSTRAAT 31

Op de kruising van de Nieuw Baarnstraat met de Nassaulaan ziet u rechts van u een prachtig wit woonhuis met aan weerszijden van de voordeur het model 'Dreischor' in een handgesmede draagarm; hetzelfde model als ook in het naastgelegen Perahof is terug te vinden. Achter u, aan dezelfde Nieuw Baarnstraat, op nummer 93 van Makelaarskantoor van Berkum, ziet u op de hoek een oud model 'Haagse Kap' op een gietijzeren muurarm met een hoeksteun.

Wanneer u de Nieuw Baarnstraat in dezelfde richting uitloopt, gaat u op de rotonde rechtsaf de Eemnesserweg op. Na 300 meter verschijnt aan uw rechterzijde Vila Pera.

5 VILA PERA

Deze uit 1886 daterende villa is na twee jaar zorgvuldig restaureren in volle glorie hersteld onder de bezielende leiding van de heer Mathile Brandts, een autoriteit waar het gaat om renovaties van oude historische bouwwerken. Enkele jaren geleden verkeerde de villa in zeer slechte staat. Lekkages hadden voor schade gezorgd, maar de heer Brandts zag direct dat het interieur met zijn muurschilderingen, glas in lood en plafonds vol ornamenten in zeldzaam authentieke staat verkeerde. In twee jaar tijd werden het dak en de dakgoten vernieuwd, rotte balken gerepareerd en werd al het oude glas in lood hersteld. Nieuwe kozijnen en vers pleister- en schilderwerk maken het geheel af.

In de voortuin van Vila Pera staat een authentiek model 'Alkmaar' op een nog originele gietijzeren 'Haagse Mast', naar schatting neergezet rond 1900. In de uitvoering zoals u hem hier ziet zijn de onderknoppen, ornamenten en dennenappel 24 karaats verguld. Dit armatuur is op deze prominente plaats met recht een 'eye-catcher' van Vila Pera.

Om de route te vervolgen slaat u na ongeveer 400 meter linksaf de Dalweg in. Wanneer u deze weg vervolgt komt u op de kruising met de Kerkstraat en de Zandvoortweg. Aan uw linkerzijde ziet de prachtige, geheel gerenoveerde historische villa 'Huize Veltheim.'

6 HUIZE VELTHEIM

Oorspronkelijk in 1818 gebouwd als patricierswoning is Huize Veltheim een prachtig voorbeeld hoe door de eeuwen heen het gebruik van een gebouw kan veranderen. Veltheim is gebruikt als pension/hotel, woonhuis, kantoor, bedrijfsruimte, kamerverhuur en is na de restauratie in 2000 in gebruik als kantoor en praktijkruimte door diverse ondernemingen.

Aan weerszijden van de entree zijn DE NOOD® armaturen geplaatst van het model 'Den Haag Grand', geheel in koper uitgevoerd, op bijpassende handgesmede muurarmen die met zogenaamde 'voeten' zijn afgewerkt. Het model Den Haag met zijn karakteristieke vorm is een replica van een originele negentiende-eeuwse gaslantaarn, herkenbaar aan de snuiver (schoorsteen) op de bovenkap.

Om uw wandeling te vervolgen neemt u schuin tegenover villa Veltheim weer de Kerkstraat. Na ca. 200m gaat u rechtsaf de Brinkstraat (winkelstraat) in. Aan het eind komt u nu vanzelf op de Brink, de centraal gelegen markt van Baarn.

7 MARKT

Op de markt, maar ook al in de Brinkstraat, kunt u zien hoe DE NOOD® verlichting niet alleen wordt gebruikt als particuliere buitenverlichting, maar ook als algemene straatverlichting. In ruim 90% van de Nederlandse gemeentes kunt u dergelijke klassieke straatverlichting van DE NOOD® terugvinden. Deze klassieke armaturen verfraaien in al die gemeentes het historisch stads- of dorpsaanzicht.

In de gemeente Baarn staan gietijzeren zogeheten 'Haagse Masten' met daarop klassieke armaturen van het model 'Hollandse Kap'. In deze situatie zijn ze groen gelakt en voorzien van functionele verlichting in de bovenkap en sierverlichting op de bodem. 's Avonds geven ze heel veel licht en overdag zijn ze gewoon mooi en elegant om te zien.

U loopt de Laanstraat in (een 2de winkelstraat), voor het oude gemeentehuis langs en even voorbij een historisch, rietgedekt pand aan uw linkerhand slaat u linksaf de Oranjestraat in. Aan het eind loopt u met een bocht naar rechts vanzelf de Stationsweg in.

8 STATIONSWEG 114

Bij de entree van de villa op dit straatnummer treft u aan weerszijden van de poort een kleine gietijzeren mast, model 'Baarlo', met daarop koperen armaturen van het model 'Wassenaar'. Dit is een rijk geornamenteerde lantaarn in een stijl die dateert uit de vroeg negentiende eeuw.

Tevens bevindt zich op deze locatie een kantoor cq. showroom van DE NOOD. Deze is op afspraak te bezoeken.

Vervolgens loopt u door naar het station het eindpunt van deze stadswandeling.



LUNCHTIP | 1. DE EEMLUST

Het restaurant ligt op een unieke locatie aan het water, langs rivier de Eem. Zowel vanuit het restaurant als op het terras heeft u een schitterend uitzicht op het water en de weilanden daar achter. Een prima lunch gelegenheid met ruime parkeer mogelijkheden. *Eemweg 72 | 035 5414387*

LUNCHTIP | 2. DE GENERAAL

De Generaal is gelegen aan het Baarnsch bos, een populair wandelgebied. Het restaurant heeft veel van de oude rustieke sfeer behouden wat een prettige, intieme ambiance creëert en is een populair restaurant voor jong en oud uit de omgeving. *Lt. Gen. van Heutszlaan 5 | 035 5421784*

LUNCH TIP | 3. KASTEEL GROENEVELD

In Kasteel Groeneveld, een prachtig landhuis uit de 18e eeuw, is Grand Café Groeneveld gevestigd. Het Grand Café maakt gebruik van biologische ingrediënten. Groeneveld gelooft dat grondstoffen die op deze wijze geproduceerd zijn veel smaakvoller en krachtiger zijn.



TIP | KASTEEL DRAKENSTEYN

Rijksmonument Kasteel Drakensteyn is een kasteel en landgoed gelegen nabij Lage Vuursche. De afgelopen jaren is Drakensteyn geheel gerenoveerd om het kasteel weer bewoonbaar te maken. Alles wijst erop dat Koninging Beatrix eerdaags daar weer haar intrek zal nemen.

TIP | PALEIS SOESTDIJK

Net buiten Baarn ligt het prachtige voormalige Koninklijke Paleis Soestdijk dat zeker de moeite waard is om te bezoeken! Een bezoek aan Paleis Soestdijk is een unieke belevenis. Het Paleis is alleen op reservering te bezichtigen, het park is vrij toegankelijk. Meer info: www.paleissoestdijk.nl. *Amsterdamsstraatweg 1 | 035 5412841*

TIP | FIETS HUREN

Bij het Station kunt u fietsen huren om Baarn en omgeving te ontdekken. Voor het reserveren van fietsen bel: 035 5414007. De prijs voor een merkfiets is € 6,50 per dag, voor een tandem is dit € 12,50 per dag. Reserveren vooraf wordt aanbevolen. *Stationsplein 66 | 035 5414007*